

G O D M O R G E N – det er Midfaste søndag 22.marts 2020

Jeg skulle have holdt gudstjeneste i 2 kirker i dag. Jeg skulle have døbt 3 børn. Faktisk stod jeg op og var lidt trist - for når verden er mærkelig, så er det godt for mig at gå til gudstjeneste. Den kan vi ikke lige nu - men vi kan række ud til hinanden og det er der heldigvis mange der gør også over for mig.

Jeg stod tidligt i morges ved min flagstang og tænkte på, at flaget skal op, fordi det er søndag. Jeg tænkte på alle dem i Malling, i Danmark og i hele verden, som er vældig berørt og klemmt af, at en virus spreder sig hurtigere, end vi kan følge med. Det er uhyggeligt og ængsteligheden kan næsten mærkes i kroppen. Til trods for at flaget vejrede flot i forårsblæsten med morgenklokkerne fra kirken, så var jeg trist, da jeg gik tilbage til mit hus, hvor alle sov. Først på vej ind efter flaghejsning opdagede jeg, at en venlig sjæl havde sat en hilsen til mig på en stol ved hoveddøren. Et lille glas med hjemmelavet pesto mindede mig pludselig om, hvad jeg gerne ville have prædikedet om i kirken i dag.

Godt brød er det brød, der er tilberedt med følelse og kærlighed. Gode råvarer og groft mel. Det kræver tålmodighed at bage et godt brød. Det skal æltes længe og godt – og det skal hæve længe – gerne natten over, så kommer det ud af ovnen – velduftende med en sprød skorpe, masser af smag og en sej krumme. Vi kan sagtens smage, når et brød, har fået lov til at tage tid. Denne dags evangelium er fra Joh 6,24-35 og jeg hæfter mig særligt ved den sidste sætning: ”Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.”

Livets brød er kærlighed. Den kærlighed der både kommer fra Gud, og er Gud – og som bliver konkret handling i mellem os. Og kærligheden tegner et mønster, som sætter os i stand til at mærke og sanse, hvad der er det rigtige og nødvendige at gøre. Det er troen/håbet/Gud, der har taget bolig i vores hjerte og får os til at gøre store og små konkrete handlinger af kærlighed. Vi kan alle gøre noget – i disse dage og det er godt for os, at handle, at gøre noget. Kærlighedshandlinger ikke kun over for den du elsker, men også over for de fremmede du møder på den ensomme gåtur i solen. Del et smil – det må gerne smitte og selv de små kærligheds handlinger kan give dig selv og andre noget at leve af.

Glædelig Søndag – hilsen sognepræst Christine Bugge

